



LB 479 'Een lied weerklint in deze nacht'
in: *A Festival of Lessons and Carols* / uitg. 207

tekst: Sytze de Vries (geb. 1945)

tune: Sussex Carol
zetting: Gerrit Baas (geb. 1947)

1. Een lied weer-klint in de - ze nacht, ooit ons door en - ge - len ge-bracht. Een



2. Ding - dong, ding - dong, ding - dong, ding - dong,
2. Niet lan-ger drukt ons droef - heid neer. Wij vin-den vreug - de in de Heer. Niet



3. Nu wijkt de zon - de voor zijn licht. Ons le - ven wordt weer op - ge - richt. Nu



4. Hij doet de dui - ter - nis te-niet. En eng'-len zin - gen ons dit lied: Hij